

Herkese merhaba,

Geçtiğimiz haftalarda hepimiz, ırkçılığı neyin oluşturduğuna, ırk bazlı önyargıdan, ayrımcılıktan ve bağnazlıktan ne anladığımıza dair hararetli bir tartışmanın içinde bulunduk. Dünya genelinde büyük ve çeşitli kalabalıkların ırkçılığa ve nefrete karşı Black Lives Matter hareketi kapsamında dayanışma içerisinde protestolarını gördük. Bizler de, Kuzey Kıbrıs'ta, biri Mağusa ve diğeri de Lefkoşa'da olmak üzere iki dayanışma yürüyüşü düzenledik. Bu, yerel topluluğun büyük desteği olmadan mümkün olamazdı. Dünya ırkçılığın özünü tartışmaya devam ederken bile, bizler ırkçılığın, önyargının, şiddetin, köleliğin, köle ticaretinin ve kolonileşmenin acı verici hatıralarını kışkırtan ya da destekleyen heykel ve sembollerin düşüşünü görüyoruz.

Kolektif tarihimizi hesaba katmamızı gerektiren, tarihi bir değişimi yaşıyor ve tanıklık ediyoruz. Dünyamız geneline yayılan bu değişim rüzgarından Kuzey Kıbrıs muaf değildir. Bu yüzdendir ki 'Afrika' gazetesi logosunun ofansif ve duyarsız oluşuyla ilgili endişelerimizi yeniden dile getirmeyi tercih ettik. Bizim endişemiz her zaman, bunun siyah Afrikalılar ve Afrika hakkında ofansif stereotipleri yeniden inşa etmesiydi.

Şener Levent Bey'in 'Afrika' gazetesi logosunun değişeceğine dair kararı doğru yönde bir adımdır. Umuyoruz ki seçilecek yeni logo, çeşitliliği kucaklayan bir logodur. Bu değişim için heyecanlıyız ve daha özgür, adil, eşitlikçi bir toplum yolunda atılan bu adımları kutluyoruz.

Bu karar Kuzey Kıbrıs'taki ve belki de dünya genelindeki, topluluğumuzun Afrikalı üyelerine bir rahatlama sağlamıştır. Yine de, bu haberler bizim için bir zafer olarak görülmemeli; ancak kolektif bir öz-yansıtma zamanı sağlamalıdır. Hepimiz bir bütünün farklı parçalarıyız ve bir parça acıdığı zaman Afrikalı kardeşlerimiz ve tarihi mirasları olarak, hep birlikte isteyerek veya istemeyerek, bilinçli veya değil, başkalarının travmalarının yayılmasındaki rolümüz üzerine düşünmeye çalışmalıyız. Bu asla bir cadı avı değildi, ancak organizasyonumuzun yaklaşımının temelinde yatan bir mesuliyet arayışındaydı.

Herkesin talep ettiklerimize katılmadığını anlıyoruz. Aslında, gösterilen bazı reaksiyonlarda bizim de yabancı olmamız bir acıyı gördük. Kıbrıslı Türkler'in kendi kimliklerine ve kültürel miraslarını koruma çabalarına saldırı hissettiklerini anlıyoruz. Toplum olarak, baskı ve asimilasyona tanık olduğunuzu ve bunların hala kurbanı olduğunuzu anlıyoruz. 'Afrika' gazetesinin bu çabanın önemli bir parçası olduğunu anlıyoruz. Bu yüzdendir ki sizlere, sizinle ve baskı, ayrımcılık, zulüm gören topluluklarla dayanışma içerisinde olduğumuzu söylüyoruz. Ancak, sizlerin de bizim acımızı dinlemenizi ve tıpkı sizler gibi, baskı kurbanları olduğumuzu anlamanızı istiyoruz. Martin Luther King Jr.'ın dediği gibi: "Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete tehdittir. Tek bir kader örtüsüne bağlı, kaçınılmaz bir müştereklik ağına yakalandık. Birini direkt olarak etkileyen, herkesi dolaylı olarak etkiler."

Bu düşünceyle ve de iyi dostumuz ve destekçimiz Erman Dolmacı'nın önerilerini takip ederek, burada, birlikte sistematik ırkçılık ve toplumumuzdaki önyargıyı yıkabilecek anti-ırkçılık ağını oluşturulması için çağrıda bulunuyoruz. Kurumlarımızı hesap verebilir konumda tutmalıyız.

Sadece yapmacık saygı ile öğrencilerinin mücadelelerine cevap veren üniversite ve devlet organları, direkt veya dolaylı olarak ırkçılığın sürdürülmesine ve var olmasına yol açıyor.

Zaman, öz-yansıtma ve iç gözlem zamanıdır. Kolektif olarak önyargılarımızı tanıdığımız, anti-ırkçı, anti-cinsiyetçi ve dünyanın her yerinde, tüm ayrımcılık türleri karşısında olmamız gereken bir zamandır. Her zaman dediğimiz gibi, bir toplum değişecek kadar cesur olmalı! Şimdi tam zamanı!

VOIS Kıbrıs ailesinden sizlere, sizleri seviyoruz!